

Προσκυνώ τη χάρη σου λαέ μου...

www.metallus.gr

Η παράσταση αναδεικνύει τον πρωταγωνιστικό ρόλο του λαού μας ο οποίος σε καταστάσεις πίεσης, στέρψης ελευθερίας ή επιβολής κατάφορης αδικίας οργανώνεται, αντιστέκεται και τελικά αλλάζει την ιστορική του μοίρα.

Μέσα από σκηνές άλλοτε σατιρικές, άλλοτε στοχαστικές, μα πάντοτε αιχμηρές, συνοδευόμενες από μουσικές και τραγούδια του έντεχνου αλλά και παραδοσιακού χώρου, αφηγείται τα Πάθη της χώρας μας, μαζί με τα συνθήματά της, σε κείμενα των: Ιάκωβου Καμπανέλλη από το «Μεγάλο μας Τσίρκο», Μάριου Ποντίκα από τις «Εσωτερικές Ειδήσεις», Βασιλικής Κυριοπούλου, Διονύση Γρηγοράτου και της «Κίνησης για έναν Παιδαγωγικό Όμιλο».

Τονίζει τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της «φυσιογνωμίας» του Έλληνα και αποτυπώνει τη στάση του και τη φιλοσοφία που τον διακρίνει τόσο στις ηρωικές όσο και στις κωμικοτραγικές του στιγμές. Και κει, λίγο πριν το τέλος της παράστασης, μέσα στη διελκυστίνδα των ετερόκλιτων και των αμφίσημων, ενόσω τα κύμβαλα της καταστροφής μαίνονται ολόγυρα, ορθώνεται το αέναο παρόν της ελληνικής ψυχής επιχειρώντας, διατρανώνοντας και διεκδικώντας τη ρύση του μεγάλου Νίκου Καζαντζάκη «ο Λαός δε σώζεται, σώζει...».



Προσκυνώ τη χάρη σου λαέ μου...

από τους μαθητές της ΣΤ' τάξης των ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Σάββατο 30 Μαρτίου 2013 στις 19:30

ΑΙΘΟΥΣΑ ΤΕΛΕΤΩΝ Α.Π.Θ.



Πρότυπα Εκπαιδευτήρια Θεσσαλονίκης
Δημοτικό - Νηπιαγωγείο - Παιδικός Σταθμός

Ελαιώνες Πυλᾱίας, 555 35 Θεσσαλονίκη, Τηλ.: 2310 300 002, Fax: 2310 300 440
www.protypa.gr • e-mail: info@protypa.gr



Πρότυπα Εκπαιδευτήρια Θεσσαλονίκης
Δημοτικό - Νηπιαγωγείο - Παιδικός Σταθμός

Πρόγραμμα Εκδήλωσης

Πρόσκληση

Σας προσκαλούμε να παρακολουθήσετε την παράσταση

Προσκυνώ τη χάρη σου λαέ μου...

το **Σάββατο 30 Μαρτίου 2013**, στις **19:30**
στην Αίθουσα Τελετών του Α.Π.Θ..

Ένα οδοιπορικό στη σύγχρονη ιστορία της Ελλάδας,
αφιερωμένο στα **100 χρόνια από την απελευθέρωση**
της Θεσσαλονίκης, από τους μαθητές της **ΣΤ' τάξης των**
Προτύπων Εκπαιδευτηρίων Θεσσαλονίκης.

*Γιατί ο λαός δεν ανέχεται
ζυγό δουλείας απ' όπου
κι αν προέρχεται*

Θέλει αρετή και τόλμη η ελευθερία

Ανδρέας Κάλβος

Ομιλία με θέμα:

«Η επέτειος της 25^{ης} Μαρτίου και η σημασία του ξεσηκωμού του Γένους
στη μετέπειτα ιστορία του Ελληνισμού».

Νικόλαος Πανουργιάς, Διευθυντής δημοτικού σχολείου

Ιστορική αναδρομή από το 1821 ως σήμερα

- Εισαγωγή
- Τραγούδι: Καλήν εσπέραν αφεντάδες
- Ελλάδα 2013
- Ο Καραγκιόζης ετοιμάζει επανάσταση
 - Το όνειρο του ραγιά
 - Χρονικό επανάστασης
 - Μεγάλες Δυνάμεις Α' 1833
 - Παλάτι Όθωνα
 - Γκιλοτίνα
 - Μεγάλες Δυνάμεις Β' 1843
- Τραγούδι: Φίλοι κι αδέρφια
- Θεσσαλονίκη - Χρονικό
 - Τραγούδι: Τη σπάθα σήκωσε και πάλι
 - Τραγούδι: Της αμόνης τα παιδιά
 - Μικρασιατική καταστροφή
 - 1940
 - Τραγούδι: Αντώνης
 - Άγαλμα
 - Απ' το '40 ως σήμερα
- Τραγούδι: Προσκυνώ τη χάρη σου λαέ μου
- Φινάλε, τραγούδι: Λαέ μη σκύβεις άλλο το κεφάλι

Στην παράσταση παίρνουν μέρος οι μαθητές των τεσσάρων τμημάτων
της ΣΤ' τάξης των **Προτύπων Εκπαιδευτηρίων Θεσσαλονίκης**

Για την εκδήλωση συνεργάστηκαν: Οι δάσκαλοι της Στ' τάξης, Στ' 1 **Μακρής Αλέξανδρος**,
Στ' 2 **Αηδονίδης Μιλτιάδης**, Στ' 3 **Καλφόπουλος Στέργιος**, Στ' 4 **Κιοσές Χρήστος**,
οι καθηγητές: **Μαναβή Μαρία** (καθηγήτρια Μουσικής), **Ρούτση Έλενα** (καθηγήτρια Αγγλικών),
Γιώργος Ζωγράφος (καθηγητής Φυσικής Αγωγής)
και ο **Παναγιώτης Κοντός** (σκηνικά-κατασκευές-φωτισμός).