

**ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ**

**ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ
15 ΙΟΥΝΙΟΥ 2021**

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

A. ΜΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ

1^η δραστηριότητα

A1. α) Το προς εξέταση άρθρο πραγματεύεται τα νοσηρά φαινόμενα που εντόπιζονται στον χώρο του επαγγελματικού αθλητισμού και τα σοβαρά προβλήματα που δημιουργούν στους δημοφιλείς αθλητές. Με αφορμή την ψυχική κατάρρευση της καλύτερα αμειβόμενης αθλήτριας του τένις, ο αρθρογράφος αναφέρεται στην πίεση των ΜΜΕ, που απαιτούν από τους αθλητές να απαντούν σε κακοπροαίρετες ερωτήσεις, αλλά και των χρηματοδοτών του αθλήματος, που τους δεσμεύουν με πιεστικά συμβόλαια. Έτσι, οι αθλητές αλλοτριώνονται και γίνονται πειθήνιο όργανο όσων εξυπηρετούν μέσω του αθλητισμού οικονομικά συμφέροντα, αμαυρώνοντας το αθλητικό ιδεώδες.

A1. β) Δύο από τα μέσα πειθούς που χρησιμοποιεί ο αρθρογράφος στις δύο τελευταίες παραγράφους του κειμένου, για να επικαλεστεί το συναισθήμα του αναγνώστη, είναι

- 1) οι ρητορικές ερωτήσεις (Τελικά, μήπως η επιτυχία έχει γίνει απάνθρωπη; Μήπως η λάμψη απαιτεί τη «ρωμποτοποίηση» κάθε νέου αθλητή – γιατί για νέους ανθρώπους μιλάμε – χωρίς συναισθήματα, αλλά με στρατιωτική πειθαρχία και αυτοματοποίηση?). Με τις ερωτήσεις αυτές ο αρθρογράφος προβληματίζει τον αναγνώστη για τις ολεθριες επιπτώσεις που επιφέρει η εμπορευματοποίηση του αθλητισμού και τον εμπλέκει συναισθηματικά στα γραφόμενα, ανοίγοντας διάλογο με αυτόν και προσδίδοντας στον λόγο ζωτάνια και παραστατικότητα.
- 2) ο μεταφορικός και συναισθηματικός φορτισμένος λόγος (Ενας νέος ανθρωπος έβγαλε μια άηχη, αλλά ταυτόχρονα δυνατή «κραυγή»). Με τη μεταφορική χρήση της γλώσσας προσδίδεται υποβλητικότητα στον λόγο. Ο αναγνώστης ευαισθητοποιείται, καθώς το μήνυμα του παρέχει, κυρίως, αισθητική απόλαυση και, στη συγκεκριμένη περίπτωση, τον συγκινεί, αφού ο αρθρογράφος προσπαθεί να αναδείξει τα σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι αθλητές που κάνουν πρωταθλητισμό και τις απέλπιδες προσπάθειες τους να αντιδράσουν, όταν καταπίζονται από χορηγούς και άλλους παράγοντες του αθλητισμού. Τέλος, η μεταφορική χρήση της γλώσσας προσδίδει ζωτάνια και παραστατικότητα στον λόγο, εξάπτοντας τη φαντασία και προσελκύοντας το ενδιαφέρον του δέκτη.

2^η δραστηριότητα

A2. α) Η λέξη «ειδικούς» τίθεται σε εισαγωγικά από τον αρθρογράφο, για να δηλωθεί η ειρωνική του διάθεση απέναντι σε όσους εργάζονται ή εμφανίζονται στα ΜΜΕ και νομίζουν

ότι έχουν δικαίωμα, χωρίς να έχουν και την αντίστοιχη γνώση, να εκφέρουν τις απόψεις τους επί παντός επιστητού.

Η λέξη «προϊόν» τίθεται σε εισαγωγικά, για να δηλωθεί ότι χρησιμοποιείται μεταφορικά και ειρωνικά, αφού οι αθλητές έχουν αρχίσει να αντιμετωπίζονται πλέον καθαρά ως «εμπόρευμα» που αποκτά αξία, μόνο όταν αποφέρει κέρδη στους συλλόγους στους οποίους εργάζονται και στους παράγοντες των συλλόγων αυτών, με τον ίδιο τρόπο που ένα οποιοδήποτε άλλο προϊόν επιφέρει κέρδη στους παραγωγούς του.

A2. β) αποχώρησε = εγκατέλειψε, αποσύρθηκε.

κυρώσεις = ποινές, τιμωρίες.

προσωπικό = ατομικό, ιδιωτικό

3^η δραστηριότητα

A3.

Επικοινωνιακό πλαίσιο: άρθρο σε νεανική ιστοσελίδα

Υφος: επίσημο, χωρίς να αποκλείονται κάποια στοιχεία οικειότητας.

Ρηματικά πρόσωπα: κυρίως γ' ενικό πληθυντικό

Τρόποι πειθούς: επίκληση τόσο στη λογική όσο και στο συναίσθημα.

Τίτλος: Ο δύσκολος στίβος των αθλητισμού!!!

Πρόλογος: αφόρμηση από τους Ολυμπιακούς Αγώνες που θα διεξαχθούν τον επόμενο μήνα στην Ιαπωνία. Αναφορά στο αθλητικό ιδεώδες, που επιβιώνει από την αρχαιότητα, αλλά και επισήμανση των νοσηρών φαινομένων που αμαυρώνουν σήμερα τον χώρο του επαγγελματικού αθλητισμού – προετοιμασία για αναφορά των φαινομένων αυτών, που δυσκολεύουν έναν αθλητή σήμερα.

A' ερώτημα

Δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι αθλητές σήμερα

- Στον χώρο του αθλητισμού προωθείται η εμπορευματοποίηση. Τεράστια οικονομικά συμφέροντα εξυπηρετούνται με δωροδοκίες και άσκηση πίεσης σε αθλητές και άλλους παράχοντες. Εταιρείες, προκειμένου να διαφημίσουν τα προϊόντα τους προσφέρουν τεράστια ποσά στους αθλητές, τους οποίους αποπροσανατολίζουν από τον στόχο τους.
- Υποπτες διαμητησίες και προκαθορισμένα αποτελέσματα αγώνων καθιστούν τον αθλητισμό χώρο σήψης και διαφθοράς, με αποτέλεσμα οι παίκτες που αγαπούν τον αθλητισμό, αλλά θέλουν να παραμείνουν ηθικοί, να απομακρύνονται από τον χώρο αυτόν.
- Άσκηση πιέσεων από προπονητές, ώστε οι αθλητές να προβούν στη χρήση αναβολικών ουσιών. Εξ αυτού προκαλούνται ανεπανόρθωτα προβλήματα υγείας

στους αθλητές (καρκίνος, καρδιακά προβλήματα, αλλαγή ορμονολογικής σύστασης οργανισμού).

- Αυτοσκοπός το ρεκόρ και η πρωτιά. Η άμιλλα γίνεται αθέμιτος ανταγωνισμός, από τις εξοντωτικές προπονήσεις επέρχεται σωματική και ψυχική κατέρρευση του αθλητή. Δεν επιβραβεύεται η προσπάθεια και η συμμετοχή αλλά μόνο η νίκη.
- Ειδωλοποίηση αθλητών και υπερπροβολή από τα M. M. E. – εισβολή των ΜΜΕ στην ιδιωτική ζωή των αθλητών / παραβίαση του δικαιώματος στην ιδιωτικότητα.
- Υπέρμετρη χρηματοδότηση κάποιων αθλημάτων και αθλητών σε βάρος άλλων. Όσοι ασχολούνται με τα δημοφιλή αθλήματα στηρίζονται από την Πολιτεία και όσοι ασχολούνται με τα μη δημοφιλή παραγκωνίζονται και δεν αναγνωρίζονται ποτέ.

Προσόντα που πρέπει να διαθέτει ο αθλητής, για να ξεπεράσει τα προβλήματα

- Ανθρωπιστική και αθλητική παιδεία, ώστε να αποβάλει το χρησιμοθητικό πνεύμα και να ασχολείται με τον αθλητισμό, για να απολαμβάνει τα οφέλη του και όχι για να τον αντιμετωπίζει ως μέσο πλουτισμού
- Κριτική σκέψη και πνευματική εγρήγορση, ώστε να διακρίνει τόus κινδύνους του επαγγελματικού αθλητισμού και να τους αποφεύγει νωρίς
- Αυτοπεποίθηση, ώστε να στηρίζεται στις δυνάμεις του και να μην καταφεύγει σε αθέμιτα μέσα (ντόπινγκ), για να αποκτήσει τη νίκη
- Αξίες – ιδανικά και υγιή πρότυπα, ώστε να θέλει να μοιάσει στους σπουδαίους αθλητές του παρελθόντος και όχι στα σημερινά «αστέρια», που θυσιάζουν τα πάντα «στον βωμό του χρήματος»
- Εντιμότητα και ειλικρίνεια, ώστε να μην υποκύπτει σε προτάσεις για αλλοίωση των αποτελεσμάτων των αγώνων με αντίτιμο το χρήμα.
- Αποβολή ατομικισμού – ναρκισσισμού και εγωκεντρισμού, για να επιδεικνύει σεβασμό στον αντίπαλο και να αναγνωρίζει την ανωτερότητά του. Παράλληλα, με αυτόν τον τρόπο θα αποφύγει την υπερ-έκθεση στα ΜΜΕ και την εκμετάλλευση από δημοσιογράφους,
- Ωριμότητα πνευματική και συναισθηματική, για να κατανοεί ότι, εκτός από τη σταδιοδρομία του, πρέπει να φροντίζει και για τον εαυτό του, αφιερώνοντας χρόνο στη σύναψη θυσιαστικών διαπροσωπικών σχέσεων και σε άλλα ενδιαφέροντα που μπορεί να έχει.

Επίλογος: είναι αδιανόητο στη χώρα που «γέννησε το ολυμπιακό ιδεώδες», στην «κοιτίδα» των Ολυμπιακών Αγώνων, να παρατηρούνται τέτοια νοσηρά φαινόμενα. Οι αθλητές, με τη συνδρομή της Πολιτείας, οφείλουν να εξυγιάνουν τον χώρο του αθλητισμού, που αποτελεί μια από τις ωφελιμότερες ενασχολήσεις του ανθρώπου.

B. ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ

1η δραστηριότητα

B1. Στο προς εξέταση ποίημα παρουσιάζεται μια ιστορία με αλληγορικό χαρακτήρα. Αφηγητής είναι ένας αθλητής που προσπαθεί κατ' εξακολούθηση να βγει πρώτος σε έναν αγώνα στίβου, αλλά δεν το καταφέρνει και επιρρίπτει τις ευθύνες σε εξωτερικούς παράγοντες. Έτσι, στην τελευταία του προσπάθεια αποτυγχάνει πάλι, καθώς ζεκινά, πριν ακόμη ακουστεί το σφύριγμα της εκκίνησης, αλλά συνειδητούσει ότι την ευθύνη την έχει ο ίδιος και ότι πρέπει να την αναλαμβάνει ανεξαρτήτως των δυσκολιών που ενσκήπτουν.

B2. α) Τρεις τρόποι με τους οποίους προσδίδεται εξομολογητικός τόνος στο ποίημα είναι οι εξής:

- Η χρήση α' ενικού ρηματικού προσώπου (κόψω, ξεχρεώσω, φεύγω)
- Μεταφορικός λόγος της καθημερινής γλώσσας (σταματάει η καρδιά μου, να ξεχρεώσω τη ζωή μου)
- Στοιχεία προφορικότητας στο ποίημα (η κακή μου φόρμα, μπαμ, και ναι!, χάχανα)

B2. β)

Περιγραφή: «Οι κερκίδες πυκνοκατόμενες ... κυρίως με τους ηττημένους». Με την περιγραφή αυτή τονίζεται ο φόβος και η ανασφάλεια που νιώθει ο ήρωας, καθώς έρχεται αντιμέτωπος με ένα πλήθος ιδιαίτερα αυστηρό, το οποίο είναι έτοιμο να τον αποδοκιμάσει, αν αποτύχει. Παράλληλα, μέσω της περιγραφής αναδεικνύεται η αγωνία του ήρωα, που νιώθει ότι επιβάλλεται να νικήσει, για να αποφύγει την οργή του κοινού, που δεν δείχνει κανένα έλεος σε όποιον αποτυγχάνει. Μάλιστα, η περιγραφή αυτή αποτυπώνει τις πραγματικές συνθήκες που επικρατούν σε παρόμοιους αθλητικούς αγώνες, όπου το πλήθος επηρεάζει σημαντικά την ψυχολογία του αθλητή, ιδίως του ηττημένου, που, εκτός από την προσωπική του θλίψη, καλείται να αντέξει την αμείλικτη κριτική των θεατών.

B3.

Στους προς εξέταση στίχους παρουσιάζεται η αλλαγή στη στάση ενός ανθρώπου· ενός ανθρώπου που για κάθε του αποτυχία επέρριπτε την ευθύνη σε εξωτερικούς παράγοντες, όπως είναι οι αντίστοιχες συνθήκες. Έτσι, ποτέ δεν αναλαμβανει ο ίδιος προσωπικά την ευθύνη, μέχρι τη στιγμή που οι δικαιολογίες για κάθε του αποτυχία τελείωσαν και, για αυτό, έπρεπε να έρθει αντιμέτωπος με τη σκληρή πραγματικότητα, που επιβάλλει την ανάληψη των ευθυνών. Οταν συνειδητόποιησε την ανάγκη αυτή, αποφάσισε, χωρίς φόβο και δικαιολογίες, να «δώσει τον καλύτερό του εαυτό», για να πετύχει τον στόχο του με δυναμισμό και αυτοπεποίθηση. Η αρχική στάση του ήρωα θυμίζει τον τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι σήμερα προσπαθούν να αποφύγουν την ανάληψη ευθυνών και να αποδώσουν τις αποτυχίες τους σε κάθε άλλο παράγοντα, πλην της προσωπικής τους ανικανότητας. Ωστόσο, η αλλαγή του και η ορθή μεταστροφή του τον καθιστούν παράδειγμα προς μίμηση, ιδίως για τους νέους ανθρώπους, που οφείλουν να αποβάλουν τη μοιρολατρία, την ηττοπάθεια και την εθελοτυφλία, ώστε να αντιμετωπίσουν με αποφασιστικότητα, δυναμισμό και αισιοδοξία κάθε πρόκληση της ζωής και να «βάλουν τα δυνατά τους», για να επιτύχουν, χωρίς να αναλώνονται σε δισκοπες δικαιολογίες και ανύπαρκτα προσκόμια.